



EUROPAS HJÄRTA 10 dagar - till Prag, Budapest och Wien

Tjeckien, Ungern och Österrike är länder med många historiska minnen. Till tonerna av wienervals och folkmusik och med smak av gulasch och Sachertårta färdas vi på vägarna mellan tre av Europas mest intressanta huvudstäder. Prag - den vackra staden vars förgyllda hustak och spiror fascinerar, Budapest - med sina många broar över floden Donau och Wien - en av Europas historiskt sett viktigaste städer. Följ med till "Europas hjärta" och lär känna en stor del av centraleuropas själ!

DAG 1 - GÖTEBORG-KIEL

Vi börjar vår resa där målet för dagen är Göteborg där Stena Lines fartyg väntar för att ta oss till Kiel. Vi tilldelas våra hytter och sedan är det dags för middag som vi avnjuter i samband med att fartyget lämnar kaj framåt kvällen. Efter middagen väntar nöjen, shopping och underhållning i baren - allt efter eget önskemål. Ca 450 km

DAG 2 - SÖDERUT GENOM EUROPA - PRAG

Efter frukost är vi framme i Kiel klockan 09.15 och påbörjar vår färd söderut mot Tjeckien. Vi kör via Berlin och Dresden och stannar till utmed vägen med möjlighet till intag av lunch och middag. Vi passerar den tjeckiska gränsen och kommer sen kväll fram till vårt mål för dagen - Prag, där vi skall bo i två nätter på Hotel Ambiance. Efter incheckning väntar en god natts sömn. Ca 700 km

DAG 3 - PRAG - "DEN GYLLENE STADEN"

Frukost börjar dagen och sedan skall vi utforska "den gyllene staden" tillsammans med lokalguide. Man säger att Prag är en magisk stad, en stad med tragisk och romantisk historia. Prag kallar sig för världens bästa utomhusmuseum för arkitektur, och det stämmer. Centrum är en enda stor sevärdhet som berättar om tusen år av europeisk arkitektur och politik. Från 1000-talets rotundor till modernism på 2000-talet. Vi låter oss förtrollas av Prags magi, lyssnar till dess historia och njuter av alla vyer i denna vackra, kuperade stad. Sitt smeknamn har Prag fått genom sina många förgyllda tak och spiror, och den har en av Europas vackraste stadsbilder, oförstörd av krigen på bägge sidor av floden Moldau.

Stadskärnan med stadsdelarna Stare Mesto, Mala Strana och Hradcany är som ett stort medeltidsmuseum med många vackra hus från 1200-1600-talen. Hradcany är det samlande namnet på hela borgområdet med adliga palats, flotta privatbostäder, den stora St Veitkatedralen samt presidentens säte i det kungliga slottet.

Den vackra och kända Karlsbron, som ofta ses på vykort från Prag, började byggas i mitten av 1300-talet och var under drygt 400 år stadens enda fasta förbindelse över Moldau. Här ligger Gamla Stan med de judiska kvarteren och det mycket imponerande torget. Efter stadsrundturen har vi hela eftermiddagen på oss att på egen hand njuta av denna fascinerande stad, och varför inte passa på att prova det goda tjeckiska ölet. Framåt kvällen väntar tjeckisk folkloreafton och en härlig middag. Vi njuter av den goda maten, musik och dans från såväl Tjeckien som Slovakien.

DAG 4 - TILL BUDAPEST

Efter frukost är det dags att säga farväl till Prag och resan går vidare genom Slovakien, förbi huvudstaden Bratislava. Vi gör stopp för kaffe/lunch under dagen och vid Rajka passerar gränsen till Ungern. Vi kör via Győr och kommer under kvällen fram till nästa europeiska "pärla" - Budapest. Staden som egentligen är två delar - Buda och Pest - delas av floden Donau som en naturlig gräns emellan dem. Här skall vi bo i två nätter på Leonardo Hotel Budapest och efter incheckning väntar gemensam middag. Ca 520 km

Avresa: 18/5 och 28/9 2017

Pris: 12 495:-

Pris för LT:s prenumeranter: 11995:-

I priset ingår:

Bussresa, Båtresa Göteborg -Kiel t/r, med plats i insides tvåbäddshytt, del i tvåbäddsrum på angivna hotell, 9 x frukost, 8 x middag - antingen serverad eller i bufféform. Middag dag 2 ingår ej i resans pris. I programmet förekommande utflykter och entréer. Reseledare.

Tillägg/person:

Del i utsideshytt 545:-
Enkelrum + enkelhytt insides 2 900:-
Enkelrum + enkelhytt utsides 3 300:-
Avbeställningsskydd 160:-
Reseförsäkring

Valuta:

Euro
Tjeckiska Koruna
Ungersk Forint

Anslutningar:

Järna, Södertälje, Nykvarn, Läggesta, Strängnäs

Björcks Resor

08-550 192 15

www.bjorcks.se

DAG 5 - BUDAPEST OCH BÅTTUR PÅ DONAU

Efter frukost väntar en spännande och innehållsrik stadsrundtur tillsammans med guide i Budapest. Metropolen med sina två miljoner invånare, är Ungerns hjärta och är en förtrollande stad med magnifika byggnader och vackra omgivningar. Det är lätt att förstå varför den ungerska huvudstaden står på UNESCO:s världsarvslista! Buda och Pest var från början två städer och först 1873 slogs de samman och fick namnet Budapest. Budasidan är kullig med ganska höga berg medan Pestsidan är helt platt. På Budasidan ligger Gellérthöjden med fästningen Citadella och Frihetsmonumentet. Härifrån har man en fantastisk utsikt över staden. I Buda återfinns det f.d. kungliga slottet, men också många andra vackra och intressanta byggnader t.ex. Mattiaskyrkan och Fiskarbastionen. Affärscentrum ligger på Pestsidan. Breda avenyer sträcker sig genom den stora och livliga staden. Váci Utca är huvudshoppingstråket, en lång gågata mellan saluhallen och torget Vörösmarty Tér. Saluhallen är Europas största och en attraktion i sig. Här kan man lätt spendera några timmar och uppleva mat och dryck från landets alla hörn. Kvällens middag avnjuter vi ombord på en båt som tar oss på en magnifik tur genom Budapest på Donau.

DAG 6 - TILL WIEN

Efter frukost lämnar vi den ungerska huvudstaden och styr kosan mot Österrikes imponerande huvudstad - Wien, som vi når framåt eftermiddagen.

Här, i renässanspalatsens, bakverkens, och wienervalsens stolta stad stannar vi i två nätter på Leonardo Hotel Vienna. Efter incheckning finns tid att utforska omgivningarna innan det åter är dags för gemensam middag.
Ca 240 km

DAG 7 - WIEN MED SLOTTET SCHÖNBRUNN

Direkt efter frukost träffar vi vår lokalguide som tar oss med på en innehållsrik stadsrundtur i den österrikiska huvudstaden. Denna kulturstad bjuder på en mångfald av konst, museer och vacker arkitektur. Staatsoper, Hofburg med Spanska ridskolan och konsthistoriska museet ligger alla utmed Ringstrasse som omger stadens äldsta delar. De gamla kvarteren kring shoppinggatan Kärntner Strasse domineras av Stephandomens mäktiga torn. Vi besöker också slottet Schönbrunn som inte bara är en symbol över den habsburgska eran. Det är också ett mästerverk i sig. Vi låter oss föras tillbaka i tiden när vi visas runt i slottets andäktiga salar. Prakt och rikedom möter oss överallt. Rokokomöbler som drottningen Maria Theresia lät tillverka i mitten av 1700-talet, salar med guld, rosenträ och vackra föremål. Passa också på att njuta av den gröna blomsterprakten i slottsparken, som blir till kronan på verket. Det var sommarslott för kejsarliga ätten Habsburg av Österrike. De mest bekanta personligheterna som bott här är kejsarinnan Maria Theresia, berömd för sina 12 barn, och kejsarparet

Franz Josef av Österrike och hans fru Sissi. Här bodde även ärkehertigen (kronprinsen) Frans Ferdinand av Österrike, som sköts 28 juni 1914 vilket inledde första världskriget, och blev kejsardömet fall. Det var även på detta slott, närmare bestämt i ena festsalen, som en femårig pojke från Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart, höll sin första konsert. Kvällens middag åter vi på den legendariska restaurangen Griechenbeisl - den äldsta i Wien sägs det.

DAG 8 - AUF WIEDERSEHEN

Efter frukost är det dags att ta farväl av Wien och påbörja färden norrut igen. Resan går vidare genom Österrike, via Linz in i Tyskland. Vi gör stopp för kaffe/lunch under dagen. Bitvis följer vi floden Donau och vi passerar bla Regensburg och Nürnberg innan vi framåt kvällen kommer till staden Fulda. Här bor vi på Hotel Fulda Mitte och efter incheckning väntar middag.
Ca 700 km

DAG 9 - TILL KIEL

Efter frukost fortsätter färden norrut genom Tyskland och vi gör paus för lunch och kaffe utmed vägen. Framåt kvällen kommer vi till Kiel där vi går ombord på Stena Lines fartyg som avgår under kvällen. Ombord åter vi middag tillsammans och njuter av sjöresan. Ca 500 km

DAG 10 - HEMÅT

Vi intar en god frukost ombord innan vi lägger till vid kaj i Göteborg klockan 09.15. Därefter börjar hemresan och givetvis gör vi stopp under dagen med möjlighet till intag av mat eller dryck för den som så önskar. Framåt kvällen är vi åter vid hemorten igen med många vackra minnen i bagaget.
Ca 450 km

Hotell på resan:

| | |
|------------|--|
| Prag - | Hotel Ambiance - www.ambiancehotel.cz/ |
| Budapest - | Leonardo Hotel Budapest - www.leonardo-hotels.com/budapest-hotels |
| Wien - | Leonardo Hotel Vienna - www.leonardo-hotels.com/vienna-hotels |
| Fulda - | Hotel Fulda Mitte - www.hotel-fulda-mitte.de/ |

Björcks Resor

08-550 192 15
www.bjorcks.se